

Vanuit Hongarije wensen we u/ jou Gods zegen toe tijdens de feestdagen en in het nieuwe jaar!



In het afgelopen jaar werden we weer bemoedigd door God die ons de kracht gaf om ons werk onder Roma te doen. We zijn dankbaar voor de mensen om ons heen die betrokken zijn bij ons werk en leven hier. Als u ons geestelijk en/of financieel steunt willen we u daar hartelijk voor bedanken! Zonder dat was ons werk niet mogelijk!

Een hartelijke groet van ons allemaal,

Hessel, Prisca, Gerrit, Lea, Febe en Christy Keuter