



Keuternieuws

10e nieuwsbrief oktober 2012



Dit is de tiende nieuwsbrief van de familie Keuter over hun zendingswerk onder Roma in Hongarije

Zomertijd



Het is alweer een tijd geleden dat we een nieuwsbrief geschreven hebben. Er is in die tijd heel wat gebeurd en dat is ook één van de redenen dat de nieuwsbrief even op zich liet wachten. We hebben een lange zomer achter de rug en mochten ontdekken hoe warm het hier kan zijn. We voelden ons gezegend met gelijk aan het begin een periode van rust voor ons als gezin. We hadden de mogelijkheid om naar een toerustingconferentie te gaan en daarna ook nog een week op vakantie. Daarna zijn we als gezin weer verder gegaan met taalstudie waarin we allemaal goede vooruitgang merken. Hessel kan nu redelijk communiceren in het Hongaars en de kinderen proberen ook al gesprekjes te voeren. Nu de scholen weer begonnen zijn studeren Hessel en Prisca weer dagelijks zelf verder en kunnen de kinderen op school weer verder leren.

Samenwerking

In juli was er ook een predikantenconferentie waar we erg naar uitgekeken hadden. Het was een gezegende dag met goede contacten. Helaas is er in de loop van de zomer ook gebleken dat de samenwerking met Eu-roma steeds moeizamer ging verlopen en moesten we uiteindelijk constateren dat de mogelijkheden voor een goede samenwerking onvoldoende aanwezig waren. Het was voor ons een moeilijke beslissing, maar we hebben de samenwerking daarom moeten beëindigen. Ondanks dat onze wegen scheiden wensen we stichting Eu-Roma de zegen van God toe in de roeping die Hij voor elk van ons beiden heeft.



Toekomst

Onze roeping en visie voor zending onder Roma is niet veranderd en we zijn nu op zoek hoe we die gestalte kunnen geven. Het is mooi om te merken dat er zich veel nieuwe mogelijkheden voordoen; we hebben contacten met andere zendelingen en bezoeken verschillende projecten. Naast het werk in een Romadorp waar we vanuit onze eigen gemeente bij betrokken zijn, is er nu de mogelijkheid voor toerusting van gemeenteleiders in een ander dorp. Ontzettend bemoedigend dat door de nieuwe contacten deuren opengaan en er meer mogelijkheden komen. We proberen hierin God te zoeken en stap voor stap achter Hem aan te gaan.

Nederland



Eind december hopen we voor 2 ½ week naar Nederland te komen. We hebben hier allemaal erg veel zin in en zien er naar uit iedereen weer te zien. In 2 ½ week kunnen we niet iedereen bezoeken en daarom zijn we bezig data te plannen waarop er presentaties en ontmoeting zullen zijn. U hoort daar voor die tijd nog meer over. We worden erg bemoedigd door de betrokkenheid

vanuit de gemeente van Zuidlaren waardoor we uitgezonden zijn. Een enthousiaste groep jonge mensen is ook bezig voor volgende zomer een jongerenreis voor te bereiden waarin ze naar ons toe willen komen. :-)

Stukje van Febe



Ik ben 6 jaar geworden! En ik kreeg hele leuke cadeautjes. En 's morgens een ontbijtje op bed, mmm! Op school gingen ze voor me zingen en ik kreeg hééél veel kaarten en pakjes over de post, dat vond ik heel leuk, dankjewel allemaal! Ik ging ook naar de speeltuin met mijn Hongaarse vriendinnetjes. Ik had met mama cakejes gebakken. Ik ga

's morgens naar school en 's middags leer ik van mijn moeder lezen en schrijven. Spannend al die nieuwe letters waar ik weer woordjes mee kan maken.



Stukje van Gerrit

De vakantie was heel lang (2 ½ maand) en leuk. Soms vond ik 'm een beetje te lang en dan verveelde ik me. Ik heb nu ook een vriendje die Levi heet, ik ken hem van de kerk en ik spreek Engels met hem. Op de foto was ik bij hem thuis hotdogs aan het bakken boven het vuur. Nu is de school al weer begonnen en dat was wel weer even wennen om zo vroeg op te staan. Ik vind het leuk op school en ik heb nu ook Geometrie, dat vind ik leuk want dan leer ik ook met een passer te werken.



Colofon

Hessel en Prisca Keuter
Gerrit, Lea, Febe en Christy
Mikepércsi utca 7d
4030 Debrecen
Hongarije
E-mail: hp.keuter@gmail.com of prisca.keuter@gmail.com

Giften zijn welkom op rek.nr. 1237.86.940
t.n.v. Chr. geref. kerk Zuidlaren **o.v.v. familie Keuter.**

Contactpersoon
Janny Huizenga, tft@familiekeuter.nl



ThuisFrontTeam:

Van het ThuisFrontTeam

Hessel en Prisca hebben een pittige tijd achter de rug. Als ThuisFrontTeam proberen we hen te ondersteunen. Via Skype en e-mail hebben we regelmatig contact met hen. Het is heel mooi om elkaar op die manier bij te kunnen praten en via Skype elkaar ook nog te kunnen zien! Het gebeurt nog wel eens dat we dan zomaar de tijd vergeten en dan roept Hessel of Prisca: "we moeten stoppen, morgenvroeg gaat hier de wekker om 6 uur"!

Voor ons is het mooi om te merken dat Hessel en Prisca hun vertrouwen op God blijven stellen.

Dat willen wij ook doen, we willen het van God verwachten, achter Hem aan gaan. We zijn benieuwd hoe het verder zal gaan, want hun visie en roeping voor de Roma blijft staan.

Als TFT zijn we van plan om het eerste weekend van november met elkaar naar Hessel en Prisca te gaan!. We zijn benieuwd hoe ze daar leven en hebben erg veel zin om er een kijkje te nemen en ook om Gerrit, Lea, Febe en Christy weer te zien. Misschien mogen we kijken waar ze naar school gaan.

We zullen horen of zij ons nog kunnen verstaan. Het is mooi om mee te maken dat we in het team elkaar steeds beter leren kennen en een hecht team mogen vormen. Ieder op zijn eigen manier met zijn of haar gaven om Hessel en Prisca te ondersteunen.

Wat de financiën betreft, we zijn er nog steeds niet, maar de thermometer gaat gelukkig steeds meer omhoog. In juni stond de thermometer op 69 procent, nu staat deze op 75 procent! Daar zijn we erg blij mee. We willen alle sponsors hartelijk danken. We willen graag naar de 100 procent. Als je Hessel en Prisca nog niet financieel steunt, willen we je vragen om dit wel te gaan doen. Op de website kun je lezen hoe je dat kunt doen.



Een hartelijke groet, namens het ThuisFrontTeam,

Janny Huizenga

Op de hoogte

Naast de nieuwsbrief schrijven we regelmatig een blog op de site www.familiekeuter.nl, waarin onze belevenissen van alledag te lezen zijn. Op de site (linkerzijde) kunt u zich gemakkelijk aanmelden om deze blogs per e-mail te ontvangen.