



Keuternieuws

11e nieuwsbrief november 2012



Dit is de elfde nieuwsbrief van de familie Keuter over hun zendingswerk onder Roma in Hongarije

Nog maar een paar weken, en dan is het zover: dan gaan we voor een kort verlof naar Nederland! In deze nieuwsbrief vindt u de plaatsen en tijden waarop we elkaar kunnen ontmoeten. Ook willen we in deze nieuwsbrief een indruk geven van wat we in de afgelopen tijd hebben meegemaakt. Naast de taalstudie waar we nog steeds mee bezig zijn, hebben we al veel mensen ontmoet die betrokken zijn in zending onder Roma. Het is verbazingwekkend hoeveel initiatieven er bestaan, en we moeten onderscheiden waar we wel en waar we niet in mee kunnen werken. We zoeken hierin naar Gods leiding en willen graag in die dingen stappen waarin we ook voor de langere termijn trouw kunnen zijn. Al deze contacten zijn erg goed geweest voor ons, juist ook in het nadenken over wat de goede manier is om Roma te benaderen. In de presentaties willen we hier graag ook meer over vertellen.

Toerusting

Het contact met de Roma gemeente waar we in de vorige nieuwsbrief over schreven is erg fijn. Hessel gaat er wekelijks naartoe om de gemeenteliders toe te rusten met Bijbelstudie en Bijbels onderwijs. Ook zijn we er als gezin een paar keer op zondag geweest. De onderlinge relaties groeien, en over en weer helpen we elkaar tijdens het Bijbelonderwijs met Engels en Hongaars. Ook zijn we betrokken bij het evangelisatiewerk vanuit onze gemeente in Debrecen. Wekelijks gaat Hessel met een aantal mensen uit de gemeente naar Hajdúböszörmény voor Bijbelstudie in een Roma gemeente. Daarnaast gaat hij het laatste weekend van november met een groep uit de gemeente op een korte zendingsreis naar een paar Roma-dorpen in Ukraine.



Kindertehuis



Erg leuk was het voor Prisca om mee te werken aan een danksgiving viering met kinderen uit een kindertehuis. Gerrit en Lea waren ook mee en het belangrijkste doel was om de kinderen van het kindertehuis een leuke middag te bezorgen. We hebben samen gezellig gegeten en er was mooie live muziek. Daarna waren er spelletjes en de kinderen hadden veel plezier. Ondanks verschillende talen was er goed contact en bleken verschillende kinderen mee te doen aan een project waarbij ze twee keer per jaar naar Nederland gaan voor vakantie. 'Groetjes in Nederland', zei een van de tieners toen we afscheid namen. Bijzonder om te merken dat Gerrit en Lea zich in zulke situaties steeds meer op hun gemak gaan voelen en zelf ook kunnen genieten.

Huwelijkscursus

Samen met vier andere echtparen doen we op dit moment de Engelse versie van de Marriage Course. Dit is een huwelijkscursus van zeven avonden waarbij je als echtpaar bouwt aan je huwelijk. We hebben hier goede ervaringen mee gehad in Nederland en zijn blij dat we dit mogen delen met andere echtparen. Erg leuk is dat we hier met verschillende culturen bij elkaar zijn: Hongaars, Amerikaans, Nederlands en nog een Hongaars echtpaar dat een paar jaar in Duitsland heeft gewoond. Er wordt heel verschillend gereageerd op onderwerpen en ook zie je de cultuurverschillen in het eten dat we meebrengen, want we beginnen samen met een maaltijd. De bruine bonensoep van Urker recept viel goed in de smaak.



Naar aanleiding van deze cursus zijn we gevraagd om in een Baptistengemeente invulling te geven aan een kleine huwelijksconferentie. Een nieuwe ervaring voor ons om samen te spreken, en met dank aan onze Nederlandse vertaler konden we dit gewoon in het Nederlands doen. Ook zijn we daar in contact gekomen met een Hongaars gezin dat vier jaar in Nederland gewoond heeft. Erg leuk voor ons als gezin

om op die manier iets vertrouwds – Nederlands – in de buurt te hebben!

Balans

De beëindiging van de samenwerking met Eu-Roma waar we in de vorige nieuwsbrief over schreven is helaas niet soepel verlopen. Daardoor is de afgelopen periode voor ons emotioneel erg intensief geweest. Naast dat we ons oriënteren op nieuwe zendingsmogelijkheden merken we dat we onszelf weer moeten hervinden en de balans in ons leven weer moeten zoeken. Dit betekent eenvoudigweg dat we herstel nodig hebben van de afgelopen zware tijd. We hebben gemerkt dat God ons op de juiste momenten de juiste mensen om ons heen geeft, dat Hij ons daardoor bemoedigt en laat merken dat Hij bij ons is. Bijvoorbeeld door het bezoek van ons ThuisFrontTeam afgelopen maand!

Verlof

Zoals gezegd hopen we half december als gezin voor twee en een halve week naar Nederland te komen. In die periode zullen we een aantal presentaties houden om jullie weer te ontmoeten en iets te vertellen over ons leven en werk hier in Hongarije. We zien er erg naar uit om onze familie en vrienden en achterban weer te zien en te spreken! Hier volgt een overzicht van de data en plaatsen waarop dat kan:

- donderdagavond 20 december: 'De Bouwsteen', Pottebakkerstraat 4a, Winschoten, vanaf 19.00 uur ontmoeting (beetje vroeg, zodat de kinderen er ook bij kunnen zijn!)
- zondag 23 december: tijdens de kerkdienst in 'De Rank', Westeind 10, Zuidlaren, zullen we iets vertellen over ons leven in Hongarije, aanvang 11.00 uur
- vrijdagavond 28 december: koffiebar 'De Rots', Urkerweg 64, 8322 NB Urk, vanaf 19.00 uur ontmoeting (ook een beetje vroeg, zodat de kinderen er bij kunnen zijn!)

Colofon

Hessel en Prisca Keuter
Gerrit, Lea, Febe en Christy
Mikepércsi utca 7d
4030 Debrecen
Hongarije
E-mail: hp.keuter@gmail.com of prisca.keuter@gmail.com

Giften zijn welkom op rek.nr. 1237.86.940
t.n.v. Chr. geref. kerk Zuidlaren **o.v.v. familie Keuter.**

Contactpersoon
Janny Huizenga, tft@familiekeuter.nl



ThuisFrontTeam:

Van het ThuisFrontTeam

In een blog op de website schreef ik al over ons bezoek aan Hessel en Prisca en dat we ons verwonderen over de vele contacten die zijn gelegd.

We zien daarin de zegen van God. Net als in de vorderingen in het Hongaars van de Keuters. We begrepen echt niets van deze taal en gelukkig werden we geholpen door de kinderen als dat nodig was. Voor ons als Thuisfront Team was het ook een ontzettend goede reis, twee keer negentien uur in de auto doet wel wat voor de team building! Zo hadden we, naast de 3 avonden vergaderen met Hessel en Prisca, veel tijd om van alles te bespreken en, natuurlijk, ook een hoop te lachen.

Bijzonder was het om samen met de Keuters de Roma-gemeente te bezoeken



waar Hessel preekte, het was een feest en ik denk dat de Roma-kinderen al onze harten hebben gestolen. Ook voor het TFT was de afgelopen tijd pittig en we zijn bemoedigd door dit bezoek en ook door gebed in de achterban. God zij de dank daarvoor.
Hartelijke groet, namens het TFT,
Suzanne van der Molen

**Geprezen zij de Heer, dag aan dag draagt Hij ons,
die God is ons heil! ps.68:20**

We wensen jullie gezegende feestdagen!