



Keuternieuws

12e nieuwsbrief maart 2013



Dit is de 12e nieuwsbrief van de familie Keuter over hun zendingswerk onder Roma in Hongarije



Het is alweer een tijdje geleden dat we jullie een nieuwsbrief schreven. Veel van de lezers hebben we in Nederland mogen ontmoeten tijdens ons verlof in december. We hebben een hele goede tijd in Nederland gehad, die tegelijkertijd ook erg intensief was. Terug in Hongarije moesten we allemaal weer even settelen, maar dat ging erg goed.

ders

Tijdens de presentaties op Urk en in Winschoten hebben we een collecte gehouden voor een wasmachine bij een project voor jonge Roma-moeders in Göncruska. De opbrengst was € 235 en samen met de opbrengst van de oliebollenverkoop in Zuidlaren – maar liefst € 340 – en nog een mooie gift konden we € 1000 overmaken naar dit project.

Coaching

Margriet Muurling van InToMission die ons missionair begeleidt is vorige maand samen met haar dochtertje een paar dagen bij ons op werkbezoek geweest. Onderaan deze nieuwsbrief zijn haar eigen ervaringen te lezen.



We hebben een hele goede tijd gehad samen; het was voor ons erg belangrijk in de verwerking van wat we afgelopen jaar meegemaakt hebben om samen weer te kijken naar onze visie en naar onze toekomst. Voor Prisca betekent dit dat zij zich in de eerste plaats richt op het gezin en op taalstudie; daarnaast heeft zij een aantal contacten in de omgeving op het gebied van Romazending. Voor Hessel houdt dit in dat hij zijn netwerk probeert uit te breiden. Het eerste jaar was vooral samenwerken met andere mensen en meelopen, omdat hij nog niet voldoende in staat was zich goed uit te drukken in het Hongaars. Dat gaat gaandeweg beter, en hij zoekt nu naar meer mogelijkheden en contacten om zijn visie gestalte te geven, zoals bijvoorbeeld in Hosszúpályi.

Even voorstellen



Eén van de contacten die er al zijn, is met pastor József uit Hosszúpályi, een enthousiaste voorganger van een Roma gemeente met een heldere zendingsvisie. Elke week gaat Hessel naar deze gemeente toe om onderwijs te geven – nu nog in het

Engels, waarbij József vertaalt, maar gaandeweg komt er steeds meer Hongaars bij. Eén zondag per maand gaan we als gezin naar deze gemeente, waarbij Hessel preekt. Het was bijzonder om tijdens een getuigenis in deze gemeente te horen dat de mensen meer van Jezus gingen zien door de Bijbelstudies.

Feest

Gerrit en Christy zijn jarig geweest en hebben allebei een hele leuke verjaardag gehad. Er waren veel kaarten vanuit Nederland, daar waren ze heel blij mee. Iedereen binnen ons gezin heeft hier nu zijn/haar verjaardag gevierd. Het is alweer een jaar geleden dat we naar Hongarije verhuisden.



Vanuit Zuidlaren hebben we ook bezoek gehad van vier enthousiaste mensen die de jongerenreis van aankomende zomer kwamen voorbereiden. Ze hebben hard gewerkt om de reis meer in beeld te krijgen zodat ze dit weer door kunnen geven aan de jongeren. Daarnaast was het ook erg gezellig samen!



Vanuit InToMission

In februari ben ik een paar dagen op werkbezoek geweest bij de familie Keuter. We hebben in een paar dagen tijd behoorlijk wat gesprekken gehad samen, maar daarnaast ook bezoekjes gebracht aan een voorganger van een Roma-gemeente, een gebedsgroep voor Roma en de kerkelijke gemeente 'Golgota'. Ook heb ik individueel gepraat met Gerrit en Lea. Goed om ook van hen te horen hoe zij het leven in Hongarije ervaren. Ik mocht ook een blik werpen op beide scholen en zelfs het carnaval even meevieren. Vol trots zegden Christy en Febe hun gedichtjes in het Hongaars op. Iets om trots op te zijn! Mooi om te zien hoe Hessel en Prisca al vele contacten hebben in Hongarije en ook hoe iedereen hen aanspreekt in de gemeente.



Het was goed om zo even van dichtbij iets van hun leven en werk geproefd te hebben; dit helpt ook weer om straks via Skype verder te praten over hun werk en de toekomst. Het is voor hen allen best een moeilijk jaar geweest, waarin heel veel is gebeurd, waarin ze ook al

echt iets van een cultuurschok, geestelijke strijd, en alles wat daarbij hoort hebben ervaren.

Tegelijkertijd staan ze nu toch ook weer aan een nieuw begin om hun visie verder uit te werken: het toerusten van voorgangers om Roma-gemeenten op te bouwen. Laten we voor hen blijven bidden en dicht om hen heen blijven staan om dit mooie werk voor te zetten!

Meer weten over het werk van InToMission: www.intomission.nl

Hartelijke Groet, Margriet Muurling

Colofon

Hessel en Prisca Keuter
Gerrit, Lea, Febe en Christy
Mikepércsi utca 7d
4030 Debrecen
Hongarije
E-mail: hp.keuter@gmail.com of prisca.keuter@gmail.com

Giften zijn welkom op rek.nr. 1237.86.940
t.n.v. Chr. geref. kerk Zuidlaren **o.v.v. familie Keuter.**

Contactpersoon
Janny Huizenga, tft@familiekeuter.nl

ThuisFrontTeam:

