



Keuternieuws

13e nieuwsbrief juni 2013



13e nieuwsbrief van de familie Keuter, die in Hongarije woont voor zendingswerk onder Roma.

Vrij!

Er is veel te vertellen in deze nieuwsbrief: veel dingen om God dankbaar voor te zijn en ook veel zaken die gebed nodig hebben. Een groot dankpunt en voor ons een wonder: ons huis in Winschoten is verkocht! We zijn hier erg blij mee, maar blijven ook zitten met een flinke restschuld die afbetaald moet worden. Toch ervaren we ook vrijheid nu we dit 'bezit' niet meer hebben. Dat klinkt misschien vreemd, maar voor ons is dit alles een les dat we onze zekerheden niet hier op aarde moeten opbouwen.



Uitbreiding van activiteiten



In de afgelopen tijd zijn er veel nieuwe contacten gegroeid. Zo is Hessel bijvoorbeeld begin mei naar een conferentie geweest over holistische zending en hulpverlening onder Roma (Community Health Evangelism: evangelisatie om gezonde gemeenschappen te krijgen) Deze conferentie leverde veel waardevolle contacten op met mensen die ook in Roma-zending actief zijn.

Ook is hij in contact gekomen met de voorganger van een Golgota-gemeente net over de grens met Oekraïne; daar wordt overigens ook nog Hongaars gesproken. Deze gemeente maakt een sterke groei mee van met name Roma gezinnen. Hessel gaat daar nu twee keer per maand naar toe om te helpen in het geestelijk onderwijs.

Eind mei is hij een aantal dagen in Kaposvár geweest om samen met een Amerikaans team te helpen bij de opbouw van een Roma-kerk. De leider van dit team komt bijna ieder jaar met een team naar Hongarije voor korte zendingsreizen, dus het was goed om deze contacten te leggen.

Eind april was er een groep studenten van de Golgota-Bijbelschool uit Vajta, een plaats hier ruim 300 km vandaan, bij ons in Debrecen; Hessel nodigde hen uit om een keer mee te gaan naar Hosszupalyi, waar hij wekelijks Bijbelles geeft in een Roma-gemeente. Na de tijd gingen we samen eten: bijzonder om zo'n internationaal gezelschap bij elkaar te hebben: Hongaars, Koreaans, Indiaas, Cubaans en Nederlands aan één tafel!

Kinderen

Voor de kinderen breekt binnenkort de lange zomerperiode aan: 10 weken vakantie. Ze zien er erg naar uit, want de schoolweken zijn behoorlijk intensief: voor Gerrit en Lea lange dagen op school, waarna ze altijd nog huiswerk hebben. Vaak hebben ze nog wat hulp nodig bij dit huiswerk, als de

Hongaarse sommen of leesopdrachten niet meteen duidelijk zijn.



Febe heeft eind mei afscheid genomen van de óvoda (kleuterschool in het Hongaars); dit is een erg officieel gebeuren, waarbij de hele familie wordt uitgenodigd en iedereen op z'n paasbest gekleed is, de kinderen versjes opzeggen en er na afloop bloemen en cadeautjes zijn. Febe ziet in ieder geval erg uit naar de grote school in september!



Roma vrouwen

Prisca helpt bij de Roma zending in Debrecen; daar werden de afgelopen tijd wekelijks vrouwenochtenden voor Roma vrouwen georganiseerd om hun praktische vaardigheden te leren en te onderwijzen vanuit de Bijbel. Het is niet altijd gemakkelijk om het denken van Roma te begrijpen, helemaal als daar ook nog eens de taalbarrière tussen staat. Prisca gaat gestaag door met haar taallessen via Skype, en ze heeft veel zin om er komende zomer nog intensiever mee bezig te zijn door een korte taal cursus te doen bij haar lerares in de buurt van Budapest.

Groei

Het is bijzonder om te merken dat met de contacten ook de mogelijkheden voor zendingswerk groeien. We bidden God om wijsheid waar we wel in betrokken moeten raken, en wat buiten ons bereik ligt. Ook zijn we dankbaar dat we ons thuis beginnen te voelen in Hongarije; soms moeten we ons op kantoren door het moeilijke officiële Hongaars en stapels papieren heen worstelen, maar we komen er doorheen.

We hopen als gezin in het begin van de zomer eerst op vakantie te gaan. In juli hopen we, na een

familiebezoek in Nederland, weer terug te zijn in Debrecen, waarna de periode van de kinderkampen begint. We zien uit naar wat God gaat doen deze zomer!

Op onze site www.familiekeuter.nl kunt u meer lezen en zien in onze blogs, o.a. over de enthousiaste jongerengroep uit Zuidlaren die deze zomer naar ons toekomt, maar bijvoorbeeld ook over Febe's afscheid van de kleuterschool en Hessels ervaringen op de conferentie, waar hij in deze nieuwsbrief over schrijft.



Koninginnedag op de ambassade in Boedapest, wat veel Nederlanders!

Dankpunten:

- ons huis in Winschoten is verkocht!
- verdere integratie in Hongarije
- begeleiding van Margriet (InToMission) en steun van ThuisFrontTeam

Gebedspunten:

- restschuld bij de verkoop van het huis
- zomeractiviteiten
- leiding van God in nieuwe activiteiten

Colofon

Hessel en Prisca Keuter
Gerrit, Lea, Febe en Christy
Mikepércsi utca 7d
4030 Debrecen
Hongarije
E-mail: hp.keuter@gmail.com of prisca.keuter@gmail.com

Giften zijn welkom op rek.nr. 1237.86.940
t.n.v. Chr. geref. kerk Zuidlaren **o.v.v. familie Keuter.**

Contactpersoon
Janny Huizenga, tft@familiekeuter.nl

ThuisFrontTeam:



