



Keuternieuws

18e nieuwsbrief oktober 2014



Dit is de 18e nieuwsbrief van de familie Keuter over hun zendingswerk onder Roma in Hongarije

Stukje van Prisca



Wat was het heerlijk om weer in Nederland te zijn afgelopen zomer. Als gezin genoten we van alle familie en vrienden die we konden ontmoeten. De zondagen in Zuidlaren waren erg fijn en ook bij de presentaties mochten we veel mensen ontmoeten. Persoonlijk merkte ik dat Hongarije even heel ver weg leek. Lekker niet hoeven nadenken als ik in winkels wilde praten, kletsen met vriendinnen en zussen die ik hier zo mis; en gewoon even

bij mijn ouders een kopje thee drinken als ik daar zin in had. Bijzonder om nu achteraf te merken dat zo'n periode van afstand nemen zo positief uitgewerkt heeft op de terugkeer in Hongarije. Ik sta hier nu toch wel een beetje anders in het leven dan voordat we een paar weken naar Nederland gingen. Ik voel me meer ontspannen onder de Hongaren en heb zin om contacten aan te gaan. Ik merk het in de kleine dingen als ik bijvoorbeeld bij school wegfiets en me realiseer dat ik lekker even heb staan kletsen met een andere ouder (oké, nog wel in het Engels ;-)) of zin heb om mee te doen aan een wekelijkse vrouwenochtend in de kerk. Het lijkt wat meer vanzelf te gaan en daar ben ik dankbaar voor.



Vliegende start



Eenmaal weer terug in Hongarije konden we er meteen weer tegenaan: Christy had een introductieweek op school, waar ook de ouders intensief bij betrokken waren. Ook kregen we die week bezoek van Margriet Muurling en haar gezin (van stichting InToMission, waar we missionaire begeleiding van krijgen); erg leuk om hen een paar dagen hier te hebben.

Een week later hield de auto er mee op en er bleek flinke motorschade te zijn. Inmiddels hebben we vier weken geen auto,

maar we voelen ons gezegend in de hulp die we krijgen, het mooie weer nu we veel moeten fietsen en de automonteur uit één van de gemeenten waar Hessel werkt, die veel tijd wil steken in de reparatie.



CHE-training (twee keer foto van CHE training)

In september hebben we in twee weekenden een CHE-training gehouden – met behulp van financiële steun van stichting Hulp Oost-Europa – voor deelnemers uit vijf verschillende dorpen in de omgeving van Kisvárdá. Tijdens zo'n training leggen we de principes van CHE uit (wat is armoede eigenlijk? Hoe is ons denken daardoor beïnvloed? Wat is Gods bedoeling met ons leven? Hoe wil Hij dat we in gemeenschap met Hem en met anderen leven?). Het is opmerkelijk om mee te maken dat sommige mensen duidelijk openstaan voor de benadering van CHE, en andere duidelijk niet. CHE wil niet binnenkomen en helpen door geld en spullen te geven, maar wil door middel van een verandering van hart en van denken bewerken dat er een verandering van manier van leven komt. Met andere woorden: de oplossing moet niet van buitenaf komen, maar van binnenuit, door de kracht van God.

Soms vinden mensen het prettiger om afhankelijk te blijven van hulp van buitenaf, dan hoeven ze zelf geen verantwoordelijkheid te nemen. Maar er zijn ook mensen, die ontdekken dat dit niet is hoe God het bedoeld heeft en graag willen veranderen naar Zijn bedoeling. Zoals die man die na de training enthousiast naar ons toekwam en aangaf dat hij ook graag zo'n training zou willen in het dorp waar hij woont. Daarin kan CHE helpen. Maar dat vergt wel een lange adem en veel werken aan relaties. We zijn

God dankbaar dat er mede door deze training nieuwe openingen gekomen zijn in andere dorpen.



Centraal-Europa

De komende tijd zal Hessel meer contacten krijgen met andere projecten in Centraal-Europa die zich richten op holistische zending. In bijvoorbeeld Albanië is al meer dan elf jaar een CHE-project aan de gang, en het is goed om daar de resultaten van te zien. Hessel hoopt daar in november naartoe te gaan met het team uit Hongarije. Eerst is er begin oktober nog een Roma-consultatie in Boedapest, waar heel veel zendingswerkers die in Oost-Europa met Roma werken elkaar ontmoeten om van elkaar te leren en mogelijk krachten te bundelen. Als CHE Hongarije mogen we daar iets presenteren van onze manier van werken onder Roma.

Kinderen

Dat was wel weer even moeilijk om afscheid te nemen in Nederland na vijf weken, maar het lijkt al weer heel lang geleden. Allemaal op dezelfde school is best gezellig en ook Christy heeft het in de eerste klas goed naar haar zin. Lea is met pianoles begonnen en daar gaat ze met plezier naartoe. Febe heeft haar verjaardag gevierd en dat was erg gezellig met haar Hongaarse vriendinnetjes. Gerrit heeft een pittig jaar voor de boeg waarin zijn schooldagen langer geworden zijn, het huiswerk meer en hij toetsen zal moeten doen voor het vervolgonderwijs. De laatste week in Nederland is hij naar een tienerkamp geweest voor kinderen van zendingen en dat vond hij ontzettend leuk, erg goed voor hem om herkenning te vinden bij andere tieners die in een soortgelijke situatie leven.



Van het Thuis Front Team

Het was fijn voor ons om de familie Keuter tijdens hun verlof deze zomer te ontmoeten! Skypen of mailen is ook prima, maar er gaat toch niets boven elkaar face to face spreken; dan bespreek je de dingen toch nog even op een ander level. Hessel en Prisca hebben met hun kinderen een paar nachten gelogeed bij een van ons team, een gezellige drukte! Het is voor ons fijn te merken dat Hessel en Prisca zich steeds meer settelen in Hongarije en dat Hessel gewoon zin had om weer naar Hongarije te gaan en aan de slag te gaan met CHE. Tijdens de presentaties die Hessel en Prisca deze zomer gaven, sprak Hessel met veel passie over het werk onder Roma, het werk voor CHE! Deze zomer mochten een paar van ons team weer een ontmoeting hebben met Margriet Muurling. We zijn blij met de begeleiding die zij Hessel en Prisca geeft, maar ook dient ze ons soms met goede adviezen. We zien uit naar een 'nieuw' seizoen waarin Hessel en Prisca mogen werken in Gods Koninkrijk. Een nieuw seizoen, waarop we veel zegen van de Here verwachten! En in vertrouwen op Hem willen we verdergaan!

namens het TFT, Janny Huizenga

Colofon

Hessel en Prisca Keuter
Gerrit, Lea, Febe en Christy
Mikepércsi út 7d
4030 Debrecen
Hongarije
E-mail: hp.keuter@gmail.com of prisca.keuter@gmail.com
Website: www.familiekeuter.nl

Giften zijn welkom op rek.nr. 1237.86.940
t.n.v. Chr. geref. kerk Zuidlaren **o.v.v. familie Keuter.**

Contactpersoon
Janny Huizenga, tft@familiekeuter.nl



ThuisFrontTeam: