



*Dit is de 19e nieuwsbrief van de familie Keuter over hun zendingswerk onder Roma in Hongarije*

### **Feestdagen**

Vanaf deze plaats willen we u en jou graag een heel gezegend nieuw jaar toewensen onder de zegen van God! Alleen we blij en dankbaar voor de genade van God die we mede hebben mogen ervaren door jullie actieve betrokkenheid. In het vertrouwen op Hem hebben we ons geen zorgen hoeven te maken, en zo willen we ook het nieuwe jaar in

Kerst was een feest: thuis samen met vrienden en in de kerk, waar de kinderen meededen aan het kersttoneelstuk met hun Hongaars. Op de foto is Febe te zien die Maria speelde en Christy die 'goud' was: een geschenk van één van de kinderen. Ze hebben genoten van de kerstvakantie; helaas ging het pas op de laatste dag sneeuwen; ze hadden liever de hele tijd sneeuw. Ze hebben voor het eerst Oud en Nieuw gevierd in Debrecen. Het was goed om deze tijd samen te hebben.

Inmiddels zitten we weer helemaal in ons dagelijks ritme, maar merken we ook hoe God ons vaak wil gebruiken om Zijn liefde uit te delen.





### Cadeautjes

Op de eerste foto is een traditioneel Hongaars kerstcadeautje te zien: mézeskalács (soort peperkoek). We waren school dit bij ons bracht. Ze kwam ons bedanken voor de wekelijkse bidstond voor de school die we samen met is geen christelijke school en we zijn dankbaar voor deze mogelijkheid om samen voor de school te bidden en v uitgaat.

### Gerrit

Gerrit zit in de achtste klas en heeft in januari een belangrijke toets die bepalend is voor zijn vervolgonderwijs: erg spannend om dit hele traject met hem te doorlopen, een vervolgschool te kiezen en daarbij tegen allerlei cul te botsen. De prestaties van je kind zijn hier erg belangrijk als je een goede school wilt en eigenlijk mag je blij z Gelukkig ontmoeten we ook op dit vlak de Hongaarse gastvrijheid en worden we aan alle kanten geholpen. Zo directeuren wel met ons in gesprek gaan, mogen we een les bijwonen om een indruk te krijgen van de school en rekening gehouden met het feit dat Hongaars niet Gerrits moedertaal is.



### CHE

In de vorige nieuwsbrief schreven we al over een CHE-training die we in september gehouden hebben. Op deze verschillende dorpen die graag verder willen met CHE. In drie dorpen zijn we gestart met een 'CHE-groep'; dat samenkomen, waarbij we CHE-onderwijs geven (praktische, holistische training over geestelijke en natuurlijke en plannen maken voor het landbouwproject dat komend voorjaar van start gaat. Met behulp van een aantal spo startbedrag hebben voorzien huren we op verschillende plekken landbouwgrond, en met de deelnemers van de g

bewerken en bebouwen. De bedoeling is dat de deelnemers op deze manier leren dat ze zelf mogelijkheden hebben te voorzien. In het begin krijgen ze steun in de huur, maar dit bouwt CHE gaandeweg af, zodat de deelnemers uiteindelijk verantwoordelijk worden voor het project.

Het is voor ons erg belangrijk om deze twee sporen vast te houden: samenkomsten voor geestelijke opbouw en daarnaast praktische projecten met concreet resultaat. Op de foto is Hessels collega Kálmán te zien met de pootjes die we hebben voor het landbouwproject.

### Afscheid

In Hosszúpályi, waar Hessel wekelijks naartoe ging om Bijbelstudie te geven, is het contact met de voorganger helaas tot een einde gekomen. Het verschil in visie over zending onder Roma bleek toch te groot om samen verder de Bijbelstudies opgehouden, wat we erg jammer vinden. Wel heeft Hessel nog contact met een van de deelnemers en leiderschapstraining geeft.

### Nieuwe openingen

In februari hoopt Hessel in Debrecen een Vision Seminar te houden over CHE; dat is een eendaagse training waar Hessel CHE uitlegt aan mensen die al actief zijn in zendingswerk of zelf voorganger zijn. Via de gereformeerde Roma Baptisten Romazending heeft hij nieuwe contacten gelegd met verschillende voorgangers die graag meer over CHE willen weten. Dat dit ertoe zal leiden dat er op meer plekken gezonde zending gedaan wordt en er gezonde Roma gemeenschappen ontstaan.

### Centraal-Europa

In november is Hessel in Albanië geweest om het CHE-project daar, dat al meer dan elf jaar bestaat, te bezoeken en voor te bereiden die daar in april gehouden zal worden. Dit bezoek en het zien van de resultaten na elf jaar was heel inspirerend. Het is hier in Hongarije, waar CHE nog eigenlijk in de kinderschoenen staat.

Op de CHE-conferentie in april komen mensen uit heel Europa bij elkaar die met CHE werken, maar ook mensen die niet met CHE werken in hun zendingswerk. Het is voor het eerst dat zoiets in Europa zal plaatsvinden. Het is inspirerend om op die manier met mensen uit andere zendingevelden te ontmoeten en te leren van hun ervaringen en mogelijk ook het werk van CHE uit te breiden in andere landen.

### Van het ThuisFrontTeam

Als TFT in Nederland hebben we een rustig jaar achter de rug. We hebben het werk dat Hessel en Prisca uitvoeren zien groeien. Wat een zegen om te mogen zien dat er steeds meer vrucht komt in Hongarije, zowel in het gezin van Hessel (en Prisca spreekt Hongaarse taal) als daarbuiten. De betrokkenheid van de achterban in gebed is merkbaar aanwezig, daarom wil het TFT het hele gezin en hun werk op deze manier te blijven ondersteunen! Wilt u maandelijks gebedspunten ontvangen via [gebedsmail@familiekeuter.nl](mailto:gebedsmail@familiekeuter.nl)

Suzanne van der Molen

### Colofon

Hessel en Prisca Keuter  
Gerrit, Lea, Febe en Christy  
Mikepércsi út 7d  
4030 Debrecen  
Hongarije  
E-mail: [hp.keuter@gmail.com](mailto:hp.keuter@gmail.com) of [prisca.keuter@gmail.com](mailto:prisca.keuter@gmail.com)



Website: [www.familiekeuter.nl](http://www.familiekeuter.nl)

Giften zijn welkom op rek.nr. 1237.86.940  
t.n.v. Chr. geref. kerk Zuidlaren  
**o.v.v. familie Keuter.**

Contactpersoon

Janny Huizenga, [tft@familiekeuter.nl](mailto:tft@familiekeuter.nl)