



Keuternieuws

24e nieuwsbrief juni 2016



Dit is de 24e nieuwsbrief van de familie Keuter over hun zendingswerk onder Roma in Hongarije

Zomer

In Hongarije is 15 juni de laatste schooldag. Hier in huis worden de nachtjes afgeteld voordat de schoolvakantie van 11 weken begint. Gerrit heeft zijn eerste jaar op de middelbare school goed afgerond en heeft het er naar zijn zin. Ook de meisjes hebben hun best gedaan en gaan met plezier naar school. Het gaat ook goed met Christy, ze heeft bijna geen buikpijn meer nu ze glutenvrij eet. We voelen ons inmiddels al helemaal thuis in ons nieuwe huis en genieten van de ruimte en de tuin met zijn mooie kleuren en vele vogels. Door de ruimte kunnen we ook makkelijker mensen uitnodigen. Elke donderdagavond hebben we bijvoorbeeld open huis voor jonge mensen uit de omgeving. Sommigen studeren in Debrecen of we kennen ze uit de kerk. We merken dat een gezinsleven, dat voor ons zo gewoon is, niet de doorsnee situatie is. De avonden zijn altijd heel gezellig. We kletsen heel wat af en doen allerlei spelletjes. In april hebben we twee hele leuke weken gehad met Grietje uit Urk die graag meer wilde zien van ons werk en leven in Hongarije. Het was ook erg leuk ons Thuisfrontteam een weekend bij ons te hebben. Je leest er meer over in het stukje van Suzanne aan het eind van deze nieuwsbrief. Zorgen waren er om Hessel zijn moeder die een hartoperatie moest ondergaan. Hessel kon samen met Lea een paar dagen naar Nederland gaan om haar te bezoeken. Op dit moment gaat de revalidatie voorspoedig.

We zien er allemaal naar uit om naar Nederland te gaan. Net als vorig jaar blijft Hessel een paar weken langer in Hongarije. In augustus zijn we dan weer samen en dan zullen we ook presentaties houden over ons zendingswerk. De volgende presentaties zijn al bekend:

- Zondag 17 juli: CGK Zuidlaren, Westeind 10, aanvang: 10.30
- Zondag 7 augustus: PKN Espel, Westerrand 44, aanvang: 10.00 uur
- Donderdag 18 augustus: Koffiebar Urk, Urkerweg 64, aanvang: 19.30



Tegenslagen

Een aantal recente ervaringen in het werk onder Roma maken het lastiger om enthousiast te blijven over ontwikkeling en groei. Deze tegenslagen en ontmoedigingen horen er natuurlijk bij, het is niet altijd maar een opgaande lijn. In Böszörmény, waar vanuit onze gemeente in Debrecen al zo'n vijftien jaar wordt geëvangeliiseerd, was laatst een vechtpartij voor het kerkgebouw; op onze website kun je daar in de blog van mei meer over lezen. Sindsdien is de gemeente redelijk uitgedund en zijn we hard aan het nadenken of, en zo ja, hoe we daar verder moeten. Er is veel bitterheid en haatdragendheid naar elkaar toe. Wraak nemen lijkt belangrijker te zijn dan vergeven. Dat belemmert voortdurend de ontwikkeling van deze gemeente.

In de dorpen waar we CHE-gemeenschappen aan het ontwikkelen zijn, komen er met regelmaat een aantal gezinnen naar de wekelijkse bijeenkomsten, maar vanuit de rest van de gemeenschap is er niet veel interesse. Pas geleden vroegen dorpsgenoten aan onze gastvrouw wat voor zin dit project eigenlijk heeft, ze krijgt immers toch niets van ons: geen geld, geen kleren, geen meubels, geen spullen. Daarom sluit de rest dus ook niet aan, omdat er niets te halen valt.

In een ander dorp, waar we maandelijks te gast waren in een Roma huiskamer is de gemeente opgedoekt, omdat de vrouw van de voorganger er met iemand anders vandoor is. We zoeken naar mogelijkheden om hier op een andere manier de bijeenkomsten voort te zetten.

Ook dichterbij huis komen er soms uitdagingen op ons pad. Sinds we vorig jaar verhuisd zijn, hebben we Roma als burens. Laatst hadden ze een feest op zaterdag, waarbij de hele dag de muziek op maximum volume stond. Een vriendelijk verzoek of het misschien zachter mocht werd beantwoord met geschreeuw dat ze muziek maken wanneer zij dat willen; discussie gesloten, aldus de buurvrouw. Uiteindelijk zijn we maar weggegaan en genoten we als gezin van een middag in het bos. Toen we terugkwamen, duurde de muziek gelukkig niet lang meer en 's avonds stonden er drie politieauto's voor hun deur en was de muziek voorbij. Hierdoor zien we beter in dat veel Hongaren het vreedzaam samenleven met Roma niet zo zien zitten. Het is niet goed te praten, maar wel te begrijpen.



Positief

Aan de andere kant zijn er ook positieve ontwikkelingen. Eind februari was er een CHE-training, en in het dorp van een van de deelnemers houden we nu wekelijks bijeenkomsten. In maart hielden we een CHE-introductiedag bij ons in de buurt waar Roma uit verschillende plaatsen aanwezig waren. Ook hieruit is contact met een nieuwe gemeente voortgevloeid, waar we elke maand een keer naar toe gaan.

Daarnaast is het contact met de Christian Gypsmission Foundation (CGF) de laatste tijd gegroeid. In mei was er een voorgangersconferentie, waarvoor Hessel ook was uitgenodigd. Hier kwam hij in contact met de verschillende voorgangers van de gemeenten binnen dit netwerk. Regelmatig gaat hij met de leider van dit netwerk naar verschillende Roma gemeenten, zowel in Roemenië als in Hongarije. Ook komende zomer zal hij meerdere keren met CGF op pad gaan; er zullen een aantal groepen jongeren uit Nederland komen om projecten te doen bij een paar Roma gemeenten. Hessel kan daarbij helpen, bijvoorbeeld als vertaler, maar ook spreekt hij nu en dan in deze gemeenten.

Van het ThuisFrontTeam



Colofon

Hessel en Prisca Keuter
Gerrit, Lea, Febe en Christy
4271 Mikepércs
Irinyi utca 10
Hongarije

E-
mail: hp.keuter@gmail.com of prisca.keuter@gmail.com

Website: www.familiekeuter.nl

Giften zijn welkom op rek.nr.
NL73RABO0123786940
t.n.v. Chr. geref. kerk Zuidlaren
o.v.v. Roma zending familie Keuter.

Contactpersoon ThuisFrontTeam:
Janny Huizenga, tft@familiekeuter.nl

