



Keuternieuws

25e nieuwsbrief november 2016



Dit is de 25e nieuwsbrief van de familie Keuter over hun zendingswerk onder Roma in Hongarije

De zomer ligt alweer een tijdje achter ons, maar de kinderen denken nog vaak terug aan de zes weken in Nederland. Lekker met neefjes en nichtjes spelen, familie weer zien, bekende plekjes weer opzoeken. Ook de presentaties waren geslaagd, we hebben veel mensen uit onze achterban kunnen ontmoeten. We kregen op het laatste moment nog de mogelijkheid om op de VakantieBijbelSchool op Urk iets te komen vertellen. Aan een paar honderd kinderen lieten we plaatjes zien over ons werk en we leerden ze zelfs een Hongaars liedje!





Evangelisatie

Hessel is een paar weken korter in Nederland geweest dan de rest van het gezin. Omdat het werk binnen de projecten hier vooral om relaties gaat, is het lastig om de projecten voor zo'n lange tijd achter te laten. Na de zomer hebben we de draad weer opgepakt in Kékcsse, Döge, Nyírlugos, Bököny en Hajdú-Böszörmény. In september organiseerde het CHE-team van midden-Hongarije een evangelisatietour; twee dagen daarvan zouden in ons deel van het land plaatsvinden. De ene dag was er een bijeenkomst in Kékcsse, de andere in Rétközberencs. Een evangelist uit Oradea (Roemenië) riep de mensen op tot geloof in Jezus Christus, en omdat hijzelf Roma was, kwam zijn boodschap heel direct aan bij de toehoorders. Verschillenden gaven gehoor aan zijn uitnodiging voor persoonlijk gebed. Onze taak is om nu verder te werken met deze mensen binnen de verschillende gemeenschappen.



Training

Eind september mocht Hessel lesgeven tijdens een CHE-training in Slowakije. Het was opvallend om te zien dat de problemen die Roma tegenkomen vrijwel overal hetzelfde zijn, waar ze ook wonen in Oost- en Centraal-Europa: slechte hygiëne, daardoor veel ziektes (die vrij eenvoudig te voorkomen zouden zijn), weinig toegang tot schoon water, weinig opleiding, weinig kans op een goede baan etc. De training opent de deelnemers ook de ogen voor de geestelijke achtergrond van deze problemen: er zit een drijvende kracht achter, die mensen in ellende gedompeld wil houden. Daarom is het zo belangrijk om een geestelijke benadering te hebben, die de problemen bij de

wortel aanpakt. Dit doet CHE.

Landbouw

Tijdens het verlof in Nederland mocht Hessel een keer voorgaan in een trouwdienst. Het bruidspaar wilde de collecte graag bestemmen voor het zendingswerk. In overleg hebben we toen besloten om dit geld te gebruiken voor het bouwen van een kas in één van de dorpen waar we met CHE actief zijn. Op die manier kunnen mensen door hun eigen voedsel te verbouwen op een duurzame manier leren werken voor hun eigen levensonderhoud. Dit project gaat waarschijnlijk na de winter van start; eerst hebben we nog meer informatie nodig over het opzetten en onderhouden van zo'n kas. Wordt vervolgd dus.

Verrassende gift

Hessel werkt binnen CHE in het oosten van Hongarije samen met Kálmán, die zelf Roma is. Hij kreeg de afgelopen twee jaar een kleine vergoeding voor zijn werk voor CHE, maar dat fonds zou eind dit jaar opdrogen. We wisten nog niet hoe we dit moesten gaan opvangen. Juist toen we daarover aan het nadenken waren, kwam er een bevriende Amerikaanse zending naar ons toe, die vertelde dat ze een grote gift hadden gekregen, en daarmee ook ons werk wilden ondersteunen. Of we vijfduizend dollar konden gebruiken... Dit was voor ons een enorme bemoediging, dat God op een verrassende manier weet te voorzien in wat er nodig is voor het werk. Met dit geld kunnen we Kálmán blijven ondersteunen. We willen dit graag delen om daarmee God de eer te geven en ieder die dit leest aan te sporen op God te vertrouwen; Hij weet precies wat je nodig hebt, en op welk moment!



Stukje van Febe

Ik zit op dwarsfluitjes en dat vind ik heel leuk. Ik heb in september en toen kreeg ik een horloge. Op school spreekbeurt houden. Dat deed ik over de tijd om de herfstvakantie kwamen Bebe en Bessien (opa en oma) en gingen veel spelletjes doen en ook een keer uit eten.



Colofon

Hessel en Prisca Keuter
Gerrit, Lea, Febe en Christy
4271 Mikepércs
Irinyi utca 10
Hongarije

E-mail: hp.keuter@gmail.com of prisca.keuter@gmail.com

Website: www.familiekeuter.nl

Giften zijn welkom op rek.nr. NL73RABO0123786940

t.n.v. Chr. geref. kerk Zuidlaren

o.v.v. Roma zending familie Keuter.

Contactpersoon

Janny Huizenga, tft@familiekeuter.nl

ThuisFrontTeam: