



Keuternieuws

2^e nieuwsbrief oktober 2010



Dit is de tweede nieuwsbrief over onze voorbereiding op uitzending naar Hongarije voor zendingswerk onder zigeuners. Hessel is gevraagd om daar te komen werken als toeruster van voorgangers en we zijn als gezin van plan daar naar toe te verhuizen.

Zomer in Hongarije

Een groot deel van de zomer stond voor ons als gezin in het teken van onze voorbereiding op uitzending naar Hongarije. We hebben meegedaan aan een kinderkamp voor zigeuner-



kinderen in het noorden van Hongarije. Dit was een erg boeiende ervaring, zeker ook voor onze kinderen: om te gaan met kinderen die

een totaal andere taal spreken. Gelukkig was er ook een Nederlands sprekend gezin dat ons kon helpen met vertalen.

Na het kamp zijn we bijna een week bij Imre en Maria Koszta te gast geweest. Het was een goede tijd samen waarin we mochten genieten van hun gastvrijheid en we elkaar wat beter hebben leren kennen. Hessel en Imre zullen in de toekomst gaan samenwerken en daar hebben we ook verder over doorgepraat. Op de twee warmste dagen van het jaar hebben we de huizenmarkt in



Debrecen een beetje verkend; we hebben een paar buurten van de stad en meerdere huizen bekeken om zo een indruk te krijgen waar we zouden kunnen gaan

wonen; dit was erg geslaagd.

GO-conferentie

Aan het einde van de vakantie mochten we de GO-conferentie (global orientation) van Operatie Mobilisatie meemaken: samen met meer dan 300

andere mensen die op het punt staan naar het zendingsveld te vertrekken ons voorbereiden op en toegerust worden voor de stap in een vreemde cultuur. We hebben heel veel geleerd en het was bijzonder bemoedigend om met zoveel mensen bij elkaar te zijn die allemaal gedreven worden door dezelfde passie: de Boodschap van Gods liefde door te geven aan andere mensen. Ook al worden we niet via OM uitgezonden, het was toch een voorrecht om de sfeer binnen de 'OM-familie' te mogen proeven!

ThuisFrontTeam (TFT)

We zijn ondertussen druk bezig geweest met het vormen van een ThuisFrontTeam: een groep mensen die deelt in onze roeping voor dit zendingswerk en hierin praktisch wil ondersteunen in Nederland. Het zijn de volgende mensen (v.l.n.r.):



Timotheüs Koffeman uit Urk

Bert Kuilema uit Oostwold

Albert Kruize uit Midwolda

Monique Feddes uit Wildervank

Janny Huizenga uit Zuidlaren

Suzanne van der Molen uit Blijham

Wellicht een idee – wanneer u voor ons bidt – om ook voor hen te bidden? We zijn erg blij en dankbaar dat zij met ons delen in deze roeping en

ons elk met hun eigen gaven willen onder-steunen!

Hoe nu verder?

We merken dat de voorbereidingen van afgelopen zomer ons steeds een stapje verder hielpen in ons proces van heengroeien naar onze uitzending toe. Tegelijk hebben we ook gemerkt dat het goed is hierin niet te overhaasten en te zorgen voor een gedegen voorbereiding. Zeker de taalstudie is daarin een belangrijk punt van aandacht. We hadden in eerste instantie het idee om voor het einde van het jaar te willen verhuizen naar Hongarije, maar toen we alles op en rijtje zetten, bleek eind februari/ begin maart 2011 een betere tijd. Maar dat is altijd nog afhankelijk van de verkoop van ons huis in Winschoten...

Presentaties

In november zullen we op Urk en in Zuidlaren een presentatie houden over het werk dat we gaan doen. Erg leuk is dat hierbij ook een zigeunerband aanwezig zal zijn; Imre Koszta is die periode in Nederland samen met drie mensen van de zigeunerband en wij mogen daar ook van mee genieten. De presentaties zijn op D.V. 16 november om half acht in 'de Ichtushof', Richel 2 te Urk en op 18 november om half acht in 'De Rank', Westeind 28 in Zuidlaren. We zouden het erg leuk vinden u of jou daar te ontmoeten! Stichting Eu-Roma houdt met de zigeunerband een tour in die week. Voor meer info zie www.eu-roma.nl

Hoekje van Gerrit en Lea

Op de Go conferentie was het erg leuk! Er werd veel Engels gepraat; dat was soms best lastig, maar gelukkig kon onze leiding ook Nederlands. Er waren kinderen uit bijna alle werelddelen! We hebben veel geleerd over

Gebedspunten:

- verkoop van ons huis in Winschoten
- ons huwelijk en gezinsleven
- Hongaarse taalles
- leden van het TFT
- opbouw van onze vriendenkring

Colofon:

Hessel en Prisca Keuter
Gerrit, Lea Febe en Christy
Sleedoorweg 153
9674 JN Winschoten
Tel.: 0597 - 431 664
E-mail:
hp.keuter@gmail.com of
prisca.keuter@gmail.com



Giften kunnen gestort worden op rek.nr.
1237.86.940 t.n.v. Chr. geref. kerk Zuidlaren
o.v.v. familie Keuter.
Contactpersoon ThuisFrontTeam:
Janny Huizenga, jannyhuizenga@gmail.com

Vanuit het ThuisFrontTeam (vanaf nu noemen we dat: TFT)

Na benadering door Hessel en Prisca om deel te willen nemen aan het TFT hebben we wel even na moeten denken: wat houdt dit in? Wat moet ik doen? Kan ik dit wel? Ben ik hier geschikt voor? Waarom hebben ze mij gevraagd? Dit zijn vragen die je dan bezig houden. Voor ons allen geldt dat we hier niet echt mee bekend zijn en dat we allemaal ons eigen idee hier over hebben, zoals op onze eerste bijeenkomst bleek. Gelukkig is er een handleiding zodat we niet het wiel hoeven uit te vinden en zullen we als TFT enkele trainingen en begeleiding krijgen van Into Mission. Voor ons allen geldt dat we ervaren dat - net als bij Hessel en Prisca - dit door God de Vader op onze weg is geplaatst, en dat we dankbaar zijn dat wij als TFT zo mogen mee werken aan de opbouw en uitbreiding van het Koninkrijk van God, in dit geval specifiek onder de Roma-zigeuners. Hessel en Prisca ervaren dat God hen heeft geroepen; Hij heeft ook ons als TFT geroepen en **Hij roept ook u!!!** - lezers van deze nieuwsbrief - op om te helpen deze geweldige opdracht mogelijk te maken en zo mee te werken aan de uitbreiding van het evangelie.

Wat kunt u doen?

Er zijn 3 concrete punten die wij hierbij onder uw aandacht willen brengen. Ten eerste door gebed, ten tweede door bemoediging in hun roeping en ten derde - niet minder belangrijk - door financiële middelen. Net als alles in ons aardse bestaan gaat het niet zonder geld. Hessel, Prisca en de kinderen zullen moeten gaan werken en leven van wat o.a. u hen ter beschikking stelt. **Daarom zouden we u willen oproepen om op deze manier praktisch te helpen aan de opbouw van Gods koninkrijk door een gift over te maken en/of donateur te worden.**

Door middel van de bijgevoegde bijlage kunt u zich opgeven als donateur. Alvast hartelijk dank!

Namens het TFT, Bert Kuilema

**Ja, ik wil betrokken worden
in het zendingswerk van
de familie Keuter onder Roma!**

- ik ontvang graag de nieuwsbrief
- per mail (digitaal)
 - per post (op papier)
- ik wil de familie Keuter vanaf 1 maart 2011 financieel ondersteunen voor hun zendingswerk in Hongarije. Ik machtig tot wederopzegging de **diaconie van de Chr. geref. kerk Zuidlaren** om maandelijks het bedrag van
- 10 euro
 - 25 euro
 - anders, nl.:
- af te schrijven van mijn rekening o.v.v. **'familie Keuter'**.

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Bank/Giro: |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

Datum:

Handtekening:

Het bedrag wordt op de laatste dag van de maand afgeschreven. Machtigingen zijn tot 30 dagen na afschrijving intrekbaar bij uw bank. Omdat de kerk als ANBI geldt, zijn uw giften fiscaal aftrekbaar.

Stuur deze coupon in gesloten envelop naar: Penningmeester TFT familie Keuter, Bert Kuilema, Nieuweweg 23, 9682 RL Oostwold. Alvast hartelijk dank!