



Keuternieuws

3^e nieuwsbrief januari 2011



Dit is de derde nieuwsbrief over onze voorbereiding op uitzending naar Hongarije voor zendingswerk onder Roma. Hessel is gevraagd om daar te komen werken als toeruster van voorgangers en we zijn als gezin van plan daar naar toe te verhuizen. Voor eerdere nieuwsbrieven zie www.familiekeuter.nl

Presentaties

In de maand november was Imre Koszta van stichting Eu-Roma met een zigeunerband in Nederland voor een promotie-tour. In zeven dagen hebben zij acht presentaties gegeven, waarvan wij twee samen met hen mochten doen.



Imre met zigeunerband

De voorbereiding hiervoor was best spannend omdat we zo iets niet eerder gedaan hadden. Maar het was fijn om op deze manier met mensen in contact te komen en iets over onze plannen te delen. De opkomst en ook de reacties van velen na afloop hebben we als bemoedigend ervaren. Een deel van de collecteopbrengst van de presentatieavonden was bestemd voor een beamer en laptop die nodig zullen zijn voor het werk in Hongarije; dit heeft meer dan € 450,- opgebracht.

In de maand januari hopen we nog een paar presentaties te doen: op D.V. zondag 16 januari in de 'Open Hof' in Hillegom en op zondag 30 januari in de CGKV Veendam.

JEHOVAH JIREH (= God zal voorzien)

Ondertussen zijn we bezig met de voorbereidingen op ons vertrek naar Hongarije. Dat is af en toe best lastig, omdat we op dit moment – menselijk gezien – weinig zekerheden hebben. We zijn bezig hier dingen af te sluiten omdat we er naar toe werken begin maart te kunnen vertrekken, terwijl concreet nog niet duidelijk is hoe onze



toekomst daarna er uit zal zien en sowieso of we per die datum kunnen vertrekken. Dit hele proces blijft een grote en uitdagende oefening in vertrouwen voor ons. We leggen alles steeds in Gods hand; Zijn roeping naar Hongarije is duidelijk voor ons en we vertrouwen daarom dat Hij zal voorzien. Dat is makkelijk om te schrijven, maar soms een hele worsteling om te beleven.

Hoekje van Gerrit & Lea

We hebben een boek gekregen, dat heet 'Op reis naar Anderland'. Het is een boek voor kinderen die naar het buitenland gaan. We doen er ongeveer tien weken over, elke week een stukje. Het helpt ons om ons voor te bereiden om naar Hongarije te verhuizen. De eerste les ging er over wat onze wortels zijn; die moeten voorzichtig worden uitgegraven om in Hongarije weer geplant te worden. We vinden het een leuk boek, maar we vinden het soms nog wel moeilijk dat we naar Hongarije gaan.



Groetjes, Gerrit & Lea

Enthousiaste gemeente

Sinds afgelopen zomer maken we deel uit van de Chr. geref. kerk van Zuidlaren; dit is ook de gemeente die ons zal uitzenden. We zijn hier heel hartelijk ontvangen en voelen ons hier erg thuis. Bijzonder is ook dat er veel mensen enthousiast zijn geworden over onze zendingsplannen. Dit bleek in de afgelopen tijd door spontane sponsoracties die

ontstonden. Zo zijn er postzegels verkocht, werden er op 31 december oliebollen gebakken, is er een gesponsorde nieuwjaarsduik geweest en worden er mooie natuurfoto's verkocht. Om een kijkje te nemen bij deze foto's of ze te bestellen ga je naar www.oypo.nl/wilhelmblokzijl
We worden hier erg door bemoedigd: blijkbaar is ons verhaal overgekomen bij veel mensen, zodat ze achter onze uitzending willen gaan staan!

Uitzending

Begin maart zou voor ons een goed moment zijn om te vertrekken naar Hongarije. Of dit ook gaat lukken is voornamelijk afhankelijk van de opbouw van onze financiële support en van de verkoop van ons huis.
In het vertrouwen dat het goedkomt, hebben we alvast een datum gepland voor de uitzenddienst; die zal D.V. 6 maart 2011 zijn in Zuidlaren. Deo Volente (als God het wil), omdat het ook anders kan lopen dan wij plannen.

Website

Wat beslist ook een kijkje waard is, is onze website www.familiekeuter.nl Albert Kruize uit ons TFT is hier actief mee bezig. U kunt er nu al informatie op terug vinden over ons als gezin, over onze missie, een filmpje van Eu-Roma etc. En er komt nog meer... Het lijkt ons leuk om de site in de toekomst verder uit te breiden en er bijvoorbeeld een blog op bij te houden over dingen die we meemaken in Hongarije.

Nieuwjaarsgroeten

Nu er een heel nieuw jaar voor ons ligt willen we graag iedereen veel heil en zegen van God toewensen voor 2011. Niemand weet wat de toekomst allemaal zal brengen, maar we weten wel Wie die in handen heeft!



Colofon:

Hessel en Prisca Keuter
Gerrit, Lea, Febe en Christy
Sleedoornweg 153
9674 JN Winschoten
Tel.: 0597 - 431 664
E-mail: hp.keuter@gmail.com of
prisca.keuter@gmail.com
Internet: www.familiekeuter.nl

Giften kunnen gestort worden op rek.nr.
1237.86.940 t.n.v. Chr. geref. kerk Zuidlaren
o.v.v. familie Keuter.
Contactpersoon ThuisFrontTeam:
Janny Huizenga, tft@familiekeuter.nl
Tel.: 050 - 409 48 99

Van het ThuisFrontTeam

Als TFT team zijn we nu een paar keer bij elkaar geweest om te bespreken wat we als team kunnen doen om Hessel, Prisca en kinderen te ondersteunen. Het is de bedoeling dat we als TFT maandelijks bij elkaar komen en samen met Hessel en Prisca - zolang ze nog in Nederland zijn - de voortgang, obstakels en dergelijke bespreken.

Voor zo'n ingrijpende verandering in een gezinsleven kunt u begrijpen dat dit er vele zijn. Om de uitzending te doen slagen zijn op dit moment van belang de verkoop van hun huis en de financiële middelen die ze nodig zullen hebben om het werk onder de Romazigeuners te kunnen doen.

Fijn om te melden is dat mensen zich al melden als donateur, en dat door deze toezeggingen de financiën nu op 34% van de benodigde kosten staat. Als u nog niet meehelpt, kunt u helpen om van 34% naar de 100% te komen! Laten we samen delen van alles wat we van Hem hebben mogen ontvangen. Bij deze nieuwsbrief zit een machtigingsformulier bijgevoegd dat u hiervoor kunt gebruiken.

Namens het TFT wensen wij u een gezegend nieuwjaar!

Bert Kuilema, penningmeester TFT



**Ja, ik wil betrokken worden
in het zendingswerk van
de familie Keuter onder Roma!**

- ik ontvang graag de nieuwsbrief
 - per mail (digitaal)
 - per post (op papier)

- ik wil de familie Keuter vanaf 1 maart 2011 financieel ondersteunen voor hun zendingswerk in Hongarije. Ik machtig tot wederopzegging de **diaconie van de Chr. geref. kerk Zuidlaren** om maandelijks het bedrag van
 - 10 euro
 - 25 euro
 - anders, nl.:af te schrijven van mijn rekening o.v.v. **'familie Keuter'**.

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Bank/Giro:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Datum:

Handtekening:

Het bedrag wordt op de laatste dag van de maand afgeschreven. Machtigingen zijn tot 30 dagen na afschrijving intrekbaar bij uw bank. Omdat de kerk als ANBI geldt, zijn uw giften fiscaal aftrekbaar.

Stuur deze coupon in gesloten envelop naar: Penningmeester TFT familie Keuter, Bert Kuilema, Nieuweweg 23, 9682 RL Oostwold. Alvast hartelijk dank!